

My experience as exchange student in Innsbruck



I participated in the student exchange in the fall semester 2021/22 in the city of Innsbruck, Austria. Before the exchange I had some concerns like: What will happen with the corona? Who has heard of this place "Innsbruck"? Winter semester - maybe it will be too cold in the European winter?

So, I'm happy to say that my stay there was the most fun and meaningful experience I've had in my life, and I would never give it up. Let's start with the fact that I have traveled to many cities in the world and in Europe in particular, and Innsbruck is my favorite city. And it's not just me, it was also the opinion of many of my Israeli and European friends. It is a picturesque, not large city, located in the heart of Europe, a student city that accordingly combines nightlife with bars and parties, and on the other hand a quiet city where you live among the highest quality of life in the world.

I lived in dormitories with students from all over the world. We lived together, ate together, talked, went, hang out and traveled together.

I feel like I got to know the similarities and differences between us and make friends for life. Also, as I mentioned, the city is in such a good location that it is a routine thing to decide that tomorrow you go on a trip to Italy. In addition, winter in Europe with a good coat is no harder than winter in Tel Aviv (seriously). I, as a person who has never skied before, purchased a ski pass which allowed me to walk dozens of times to the ski resorts which are an hour drive from the city. Moreover, the organization responsible for the exchange of Israelis to Austria AIANI, takes care of every little detail and helps to adapt quickly.

I want to tell people that they will not dare to miss such an experience and that the best place to experience it is in Innsbruck.



החוויה שלי בחילופי סטודנטים-אינסברוק

השתתפתי בחילופי הסטודנטים בסמסטר סתיו 21 בעיר אינסברוק, אוסטריה. לפני החילופים היו לי חששות שונים כמו: מה יהיה עם הקורונה? מי שמע על המקום הזה "אינסברוק"? הסמסטר בחורף - אולי יהיה קר מדי בחורף האירופאי? אז אני שמח לומר שההחוויה שלי שם הייתה החוויה הכי כיפית ומשמעותית שהייתה לי ולא הייתי מוותר עליה בחיים. נתחיל בזה שטיילתי בערים רבות בעולם ובאירופה בפרט, ואינסברוק היא העיר שהכי אהבתי. וזה לא רק אני, זו הייתה גם דעתם של רבים מחבריי הישראלים וגם האירופיים. מדובר בעיר ציורית, לא גדולה, מיקום בלב אירופה, עיר סטודנטים שבהתאם לכך משלבת חיי לילה עם ברים ומסיבות ומצד שני עיר שקטה שחיים בה באיכות חיים בין הגבוהות בעולם.



גרתי במעונות עם סטודנטים מכל העולם. חיינו יחד, אכלנו יחד, דיברנו, רקדנו וטיילנו. אני מרגיש שיצא לי להכיר את הדומה והשונה שבינינו ולהכיר חברים לחיים. כמו כן, כמו שציינתי, העיר במיקום כה טוב עד כדי כך שדבר שבשגרה הוא להחליט שמחר יוצאים לטיול באיטליה. בנוסף, החורף באירופה עם מעיל טוב הוא לא יותר קשה מחורף בתל אביב (ברצינות). אני, כאדם שלא עשה סקי מימיו, רכשתי כרטיס ski pass מה שאפשר לי ללכת עשרות פעמים לאתרי הסקי שנמצאים שעה נסיעה מהעיר. זאת ועוד, הארגון שאחראי על החילופים של הישראלים לאוסטריה AIANI, דואגים לכל פרט הכי קטן ועוזרים להתאקלם במהרה. אני רוצה לומר לאנשים שלא יעזו לפספס חוויה כזו ושהמקום הכי טוב לחוות אותה היא באינסברוק.